



VROUWEN  
CENTRAAL

## NIEUWSBRIEF september 2018



### Van de voorzitter

**Beste dames,**

We zitten nog volop in de zomer en wat voor een!!

De temperaturen zijn wellicht niet voor iedereen even aangenaam en vooral ook de droogte baart menigeen zorgen.

Het is ook geen prettig gezicht om al die droge grasmatten en verdroogde struiken om je heen te zien.

Om over de schade voor diegenen, die professioneel van goede weersomstandigheden afhankelijk zijn, nog maar te zwijgen.

Het thema 'klimaatbeheersing' is wellicht een interessant item voor ons nieuwe jaarprogramma, want ja, het bestuur is hier alweer volop mee bezig!

Maar eerst gaan we ons jubileumfeest vieren op 14 september a.s.!

De uitnodiging, prachtig ontworpen door Bets Joosen, ligt inmiddels bij iedereen in de brievenbus.

We huldigen die dag de dames die 25, 50 en zelfs 60 jaar lid zijn!

Ze zijn onze aanwezigheid op 14 september toch dubbel en dwars waard!

Zoveel dames hebben zich in de afgelopen 60 jaar, op welke manier dan ook, ingezet voor de vereniging. Reden te meer om dit jubileum samen uitgebreid te vieren!

Kom op 14 september!! Het wordt een superleuke dag!

### **Welkom aan nieuwe leden**

We verwelkomen Jeanne van der Weerden-Maas als lid van onze vereniging en wensen haar een fijne tijd toe bij Vrouwen Centraal.

### **Informatie van de penningmeester**

De opbrengst van de Rabo Clubkasactie was € 192,78. Een welkome aanvulling op onze financiële middelen.

De dames die op de gemeentelijke stembureaus hebben meegewerkt als vrijwilliger hebben onze kas gespekt met € 450,00! Dames, nogmaals onze hartelijke dank!!

## **Komende activiteiten**



### **Vrijdag 14 september**

**14.00-20.30u. in hotel Centraal**

#### **Jubileumviering 60-jarig bestaan KVG-VC**

**Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het feest.**

Meld je aan en geef je keuzemenu door via mail of telefonisch bij Patricia Kloppers: rempat60@gmail.com of 0493 – 844762.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief nog een keer het volledige programma.

### **Donderdag 27 september**

#### **Maurits Escher, een blik op de wereld vanuit het Fries Museum**

##### **Lezing door Carla van Bree**

Maurits Escher (1898-1972) werd geboren in Leeuwarden.

Het land waar hij het liefst woonde was Italië. Zijn bekendste jaren, na de oorlog, bracht hij door in Baarn, Nederland.

In het kader van Friesland, Culturele Hoofdstad 2018, wijdt het [Fries Museum](#) nog tot 28 oktober 2018 een tentoonstelling aan zijn grafische werk.

Wie kent Escher niet? Vrijwel iedereen heeft zijn onmogelijke figuren wel eens gezien. Maar wie heeft echt goed gekeken? Tijdens deze lezing doorlopen we zijn carrière: startend met de vroege houtsneden aan de opleiding in Haarlem en de vele gesneden en lithografische landschappen in Zuid-Italië en Rome, naar de fantasievoorstellingen vol herhalingen, metamorfosen en kringlopen.

Uiteraard besteden we aandacht aan de tentoonstelling, maar we gaan vooral héél goed kijken. Een feest van herkenning én van verrassingen.

Carla van Bree studeerde aan de kunstacademie van Tilburg en aan de universiteit van Utrecht.

Ze geeft cursussen en lezingen aan volksuniversiteiten en verenigingen zoals het Katholiek Vrouwengilde, 'T Nut, Probus en nu ook de PVGE.

Ook begeleidt ze groepen tijdens excursies.

Haar vaste 'standplaats' is museum De Pont in Tilburg, waar ze werkt als rondleider.

**Locatie: Hotel Centraal**

**Aanvang 20.00u.**

**Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree**

### **Woensdag 10 oktober**

#### **Excursie Theater Speelhuis Helmond**

**14.00u.**

Meer info in de nieuwsbrief van oktober.

## **Terugblik activiteiten**

### **Maandag 7 mei wandeling Natuurpoort Vennenhorst**

12 Leden trotseerden de warmte en namen o.l.v. een IVN-gids deel aan een wandeling in het natuurgebied bij Natuurpoort Vennenhorst in Someren.

Aan de hand van sporen vertelde de gids over de dieren die in het gebied leven. Ze gaf uitleg over de verschillende bomen en struiken die er groeien.

Het was niet een heel uitgebreide excursie. Het was vooral een fijne, relaxte wandeling door een mooi stukje natuur vlakbij huis.

Na afloop was het frisse drankje op het terras van 'De Soete Inval' heel welkom.



### **Woensdag 23 mei Kookworkshop Zomerhapjes**

Met 22 dames deden we op woensdag 23 mei mee aan een kookworkshop o.l.v. Rachel Boerekamps van 'Bon Appetit'. De Oude Smederij, nu combinatiecentrum 'De Vlinder', bleek een sfeervolle ruimte om te koken en daarna lekker samen te genieten van eten en drinken.

De hapjes waren niet moeilijk te maken. Alles zag er zeer



smakelijk uit.

Het was een gezellige middag met een paar nieuwe gezichten.

Op deze manier een leuke kennismaking met de andere leden van onze vereniging.

Het mooie weer, de leuke gesprekken, het lekkere eten en drinken: zeker voor herhaling vatbaar!!

### **Donderdag 7 juni fietstocht Achelse Kluis**

Donderdag 7 juni stond de jaarlijkse fietstocht naar de Achelse Kluis gepland.

Het beloofde een warme dag te worden met aan het eind van de dag regen en onweer. Door deze (weers)voorspellingen meldden zich een aantal dames af waardoor we met een clubje van vijf 'diehards' op pad gingen.

We vertrokken om 10 uur vanaf De Ruchte richting Leende, want daar hadden we de eerste koffiestop. In een mooie tuin genoten we van koffie met iets lekkers erbij.

Na ongeveer drie kwartier stapten we weer op de fiets en reden door het Leenderbos naar de Achelse Kluis. Doordat we steeds onder de bomen fietsten viel het met de warmte wel mee.

Bij de Kluis aangekomen namen we ruimschoots de tijd om onze lunch te nuttigen en gezellig te buurten over allerlei zaken die onze interesse hadden.

Hierna ging de tocht langs een andere weg (maar weer door het Leenderbos) richting Heeze.

In Heeze dachten we langs een kortere weg te kunnen, maar die weg was afgesloten zodat we nog een stukje moesten 'klunen' door het losse zand.

Bij 'De Soete Inval' was onze laatste stop. Toen zagen we donkere wolken boven Someren en zijn we zo snel mogelijk naar huis gefietst. Om 17.00u. waren we weer thuis en om 17.30u. begon het te regenen en onweren.

Sindsdien heeft het de hele zomer praktisch niet meer geregend.

Rietje Walder

## **Terrasochtenden**

De terrasochtenden waren heel gezellig en zijn deze zomer goed bezocht. Het was dan ook bij uitstek een echte 'terrassenzomer'!

## **Website**

Op de website zijn de fotoalbums van vóór 25 mei 2018 (datum invoering nieuwe wet AVG) weer geactiveerd.

In een van de bijlagen bij deze nieuwsbrief een verzoek van het bestuur, o.a. om aan te geven als u bezwaar heeft tegen het publiceren van uw afbeelding op onze website. Bij het publiceren van nieuwe fotoalbums zullen wij daar in dat geval rekening mee houden.

[Klik hier](#)

**Inlichtingen: Marlie Lossie, [marlielossie@gmail.com](mailto:marlielossie@gmail.com)**

## **Nieuws van de clubs**

### **- Meer genieten van muziek**

Ieder najaar vanaf oktober tot maart komen een aantal muzikliefhebbers 10 donderdagochtenden bij elkaar om muziek te beluisteren o.l.v. mevr. Josine Dusseljee. Zij geeft uitleg over de componisten - oude muziek - volksmuziek uit verschillende landen - symfonieën - viool- en pianoconcerten - liederen - kerst- en passiemuziek of een opera.

Daarna worden de werken natuurlijk beluisterd.

Half oktober begint de muziek cursus weer. Er is nog plaats voor twee deelnemers.

In de hiernavolgende nieuwsbrief volgt meer nieuws.

Heeft u muzikale belangstelling en wilt u graag meer informatie?

**Mail dan naar Henny Wewer, [pamwew@hetnet.nl](mailto:pamwew@hetnet.nl)**

### **- Leesclub I**

In september is het 25 jaar geleden dat onze leesclub voor de eerste keer bijeenkwam. We bespraken toen, ook al onder leiding van de heer Loek Plas, het boek 'Ontaarde Moeders', geschreven door de onlangs overleden schrijfster Renate Dorrestein.

We vieren dit jubileum op vrijdag 21 september. We beginnen om 12.00u. met een lunch en bespreken daarna het boek 'Tsjajkovskistraat 40', geschreven door Pieter Waterdrinker.

Onze leesclub heeft lange tijd een ledenstop gehad, maar met ingang van september hebben we weer plaats voor een nieuw lid. Dus houd je van lezen en vind je het leuk om over het gelezen boek te praten, meld je dan aan voor onze leesclub.

**Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of [mmcsiebesma@kpnmail.nl](mailto:mmcsiebesma@kpnmail.nl)**

### **- Leesclub II.**

Op woensdag 26 september om 13.30u. bespreken we samen met Loek Plas het boek 'Tsjajkovskistraat 40' van Pieter Waterdrinker. Het is een autobiografische vertelling uit Rusland.

Houd je van lezen? We hebben nog een plaatsje vrij in onze leesclub.

De kosten zijn € 25,00 voor ongeveer 6 bijeenkomsten. Je bent van harte welkom!

**Voor inlichtingen: Toos Maas tel. 0493-490654 of [toosmaas@hotmail.nl](mailto:toosmaas@hotmail.nl)**

### - Zondagmiddagclub

De zondagmiddagclub is een eetclub. We gaan iedere 3<sup>e</sup> zondag van de maand om 18.00u. uit eten in een van de restaurants in Someren.

**Voor inlichtingen: Rietje Walder, tel. 0493-492539 of [walderstoffels@hetnet.nl](mailto:walderstoffels@hetnet.nl)**

### - Museumclub I

Als het einde van de zomer nadert, om precies te zijn op 28 augustus, brengen wij een bezoek aan Schiedam. Schiedam is een plaats die de meesten van ons meteen associëren met jenever, maar bijna niemand is er ooit geweest.

Jenever heeft Schiedam inderdaad groot en welvarend gemaakt.

Al in 1594 werd er de eerste jenever gestookt, maar de grote bloei vond plaats in de 19<sup>e</sup> eeuw. In 1881 waren er maar liefst 392 branderijen. De kooplieden en de branders profiteerden volop van de welvaart, maar voor de arbeiders (zakkendragers en brandersknechten) was het zwoegen in de met roet bedekte stad en in de rokerige branderijen.

Door een dip in de graanhandel, de opkomst van goedkope alcohol en de mechanisatie, kwam er een einde aan de bloei. Momenteel zijn er nog maar een paar branderijen over, maar die zijn wel wereldleider. De stad is inmiddels helemaal ontdaan van roet, alles is schoongewassen en we kunnen genieten van havens, molens, pakhuizen en stokerijen.

Bovendien heeft Schiedam een aantal interessante musea: het Jenevermuseum, Museummolen de Nieuwe Palmboon, het Nationaal Coöperatiemuseum en het Stedelijk [Museum Schiedam](#). Dit laatste museum toont Nederlandse kunst van na 1945 en bezit een groot aantal werken van de CoBrAgroep. Momenteel is er een overzichtstentoonstelling van werken van de Vlaamse schilder Edgard Tytgat (1879 – 1957).

In Nederland is hij niet erg bekend, maar in België is hij beroemd en noemt men hem 'de Vlaamse Chagall'. Hij schildert vrij kinderlijk, vol fantasie, verhalend en humorvol en dat alles in een geheel eigen stijl. Heb je eenmaal kennis gemaakt met zijn werk, dan herken je het voortaan onmiddellijk.

Het belooft weer een mooie en interessante dag te worden. We vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 9.03 u.

**Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 492989 of [mmcsiebesma@kpnmail.nl](mailto:mmcsiebesma@kpnmail.nl)**

### - Museumclub II

Donderdag 6 september gaat museumclub 2 naar Den Bosch en bezoekt daar de tentoonstelling 'Food is Fictie' in het Design Museum Den Bosch.

Voedsel is veel meer dan eten. We willen verhalen, verrukkelijke beelden, echt en ambachtelijk, gezond en luxueus, lokaal en avontuurlijk. Voedsel verleidt ons niet alleen met smaak, vooral de vormgeving bepaalt of we iets lekker vinden: het oog wil ook wat. Tijdens de tentoonstelling 'Food is Fictie' ervaren we hoe we ons steeds meer laten verleiden door aantrekkelijke ontwerpen en smakelijke beloften en hoe de designer ook onze smaak bepaalt!

Ook bezoeken we enkele hippe, trendy ondernemingen en sluiten ons dagje af in de Stadsbrouwerij.

**Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 [tonmaas@upcmail.nl](mailto:tonmaas@upcmail.nl)**



### - Kunst-Museumclub III



In april hebben we in Amsterdam de prachtige architectuur stijl van de Amsterdamse School bewonderd. We bezochten o.l.v. gidsen 'Het Schip', de Spaarndammerbuurt en Complex De Dageraad.

Een indrukwekkende excursie door een voor velen onbekend stukje Amsterdam!

Op woensdag 16 mei hebben we ons eerste museumjaar afgesloten met een rondleiding en High Tea in 'Villa des Beaux Arts' in Heeze.

Een bijzonder geslaagde, gezellige middag, dicht bij huis, met al onze twintig leden.

Samen hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd.

We gaan met een enthousiaste groep op dezelfde manier verder en zien uit naar onze volgende uitstapjes!

Op vrijdag 21 september starten we weer met een excursie

naar [Museum Voorlinden](#) en de tuinen van Piet Oudolf in Wassenaar.

In verband met vakantie daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Onze leden worden tijdig geïnformeerd over de verdere invulling van deze dag.

#### **Voor inlichtingen:**

**Anneke van Zanten**, tel.nr. **0493-473859**, [anneke@xantoute.nl](mailto:anneke@xantoute.nl) of

**Marlie Lossie**, **0493-440057**, [marlielossie@gmail.com](mailto:marlielossie@gmail.com)

#### **Ziekenbezoek**

Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag een bezoekje ontvangt, neem dan contact op met **Wies Hanssen**, tel. **0493-492881** of **Trees Berkers** tel. **0493-493124**.



**GRAAG TOT ZIENS**  
**op ons jubileumfeest**  
**of bij een van onze activiteiten!**



Secretariaat: Mieke Storms - [vrouwencentraal@gmail.com](mailto:vrouwencentraal@gmail.com) - tel. 0493-494796  
Bankrek nr.: NL97 RABO 0309 896916

