

Nieuwsbrief mei 2019



Van de Voorzitter

Beste dames,

Het was een logistieke uitdaging: de excursie naar Strijp-S. Maar dankzij het organisatietalent van Marlie Lossie, de inzet en het enthousiasme van haar schoonzoon Paul Cleuren en de medewerking van de leden, hadden we een interessante en gezellige rondleiding op de creatieve hotspot Strijp-S in Eindhoven.

Vanwege het aantal leden zullen we in de toekomst bij activiteiten als excursies, workshops e.d. meerdere data en tijden moeten aanbieden, maar het is gebleken dat het lukt! Het bestuur is met veel plezier en enthousiasme bezig aan de programmering van de activiteiten voor 2020.

Mocht je suggesties en/of ideeën hebben... laat het ons weten, we staan er graag voor open!

Dan nog even de Rabobank Clubkas Campagne.....

Alleen een Rabo-rekening is niet genoeg... Dames die lid zijn van de Rabobank, heb je je stem al uitgebracht?

Het kan nog t/m 30 april!

Elke stem telt.....

En goed voor onze clubkas!



VROUWEN
CENTRAAL

Van de penningmeester



Graag willen we de dames die 20 maart j.l. hebben meegewerkt op de stembureaus tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen, heel hartelijk bedanken voor hun medewerking die dag!

De door de gemeente hiervoor verstrekte vergoedingen gebruiken we voor het organiseren van interessante en leuke activiteiten voor ál onze leden.

Patricia Kloppers, Jo Slegers, Fian Geevers, Tonnie vd Vleuten en Marij Haerkens, namens het hele bestuur:

HEEL ERG BEDANKT!!

Nieuwe leden

Welkom aan Marjo Vinkenvleugel - Smetsers als nieuw lid van Vrouwen Centraal.

Marjo, we wensen je een fijne tijd toe bij Vrouwen Centraal!

Komende activiteiten

Maandag 29 april 14.00u. hotel Centraal

'Grenzen aan de Zorg'

Lezing door prof.dr. Jan Anne Roukema

Hoogleraar 'Kwaliteit van leven' Universiteit van Tilburg

Prof. Roukema geniet landelijke bekendheid door zijn kritische publicaties en stevige uitspraken m.b.t. de gezondheidszorg.

Prof. Roukema zal het hebben over de grenzen aan de zorg vanuit de gedachte, dat patiënten en zorgverzekeraars het sámen moeten doen, want van de politiek valt weinig te verwachten.

Hij is van mening dat de patiënt zou moeten beslissen over doorbehandelen of niet, hetgeen nu zelden het geval is. In de praktijk beslist de arts.

Over de rol van de verzekeraars zegt hij: "ik ben geen tegenstander van de toename van de macht van de verzekeraar, want eindelijk is er een instantie die ergens een halt aan toeroept."

De participatiemaatschappij is volgens prof. Roukema een smoesje om minder minder zorg te hoeven bieden, want zorg

is erg duur.

De heer Roukema was tot voor kort werkzaam als medisch specialist op het gebied van slokdarm- en borstkanker in het Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Na zijn pensionering bleef hij verbonden als hoogleraar 'Kwaliteit van leven' aan Tilburg University.

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Vrijdag 10 mei 2019 14.00u.

Workshop Decoratiestuk maken

door Loes van Diepen Decoratiestyling Someren

Over deze workshop krijgt u z.s.m. meer informatie.

De bedoeling is, samen met Loes een decoratiestuk te maken van natuurlijke materialen, eventueel aangevuld met verse bloemen of bloembollen.

Heeft u interesse, houd dan in ieder geval deze dag even vrij.

De kosten bedragen € 25,00, incl. koffie/thee/fris.

Bij veel interesse kunnen we een extra workshop om 10.00u. organiseren.



Maandag 27 mei 20.00u. hotel Centraal

'Het leven rond'

Lezing door Mieke Kerkhof, gynaecoloog

Mieke Kerkhof houdt op 29 mei haar lezing 'Het leven rond' bij Vrouwen Centraal in Someren.

Er zijn twee zekerheden in het leven, de geboorte en de dood.

Over het thema geboorte heeft Mieke Kerkhof, geboren en getogen in Enter, geschreven in haar eerste boek.

Zij is 21 jaar gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. In haar vak heeft ze vooral te maken met het begin van leven, maar soms ook met een vroeg einde.

Zij bundelde haar verhalen in 'Even ontspannen, mevrouw'.

In het boek 'Klaar is Kees' behandelt ze de andere zekerheid, de nietsontziende dood.

Mieke Kerkhof vertelt in de lezing ontroerende verhalen over het levenseinde, analyseert overlijdensadvertenties, citeert Willem Wilmink en Annie MG Schmidt.

Er mag gesnotterd worden, maar de lach zal hoogtij vieren.

Naast gynaecoloog is zij schrijfster van columns en korte anekdotes, zoals de vele 'Ikjes' in de NRC.

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.



Woensdag 27 maart

'Het China van nu' door Monique Groeneveld

Sinds 1992 woont Monique afwisselend in Beijing en Nederland.

In China bemiddelt zij voor Nederlanders die bijvoorbeeld een bedrijf willen starten. Ook werkte zij mee aan het tv programma over Frans Bauer in China.

Monique vertelde een stukje geschiedenis over de politieke veranderingen na de periode van Mao Zedong.

Ook kwamen woon- en werksituaties van de Chinezen aan bod.

Niet werken betekent geen inkomen. De eenkind

politiek werd besproken met zijn voor- en nadelen. En wist je dat 25% van al het internet gebruik in het Chinees is?

Het was een zeer boeiende lezing, die werd bijgewoond door 32 leden en 3 introducés.

Dinsdag 2 en woensdag 10 april

Excursies Strijp-S door Paul Cleuren

Op een leuke, interessante manier werden we door architect Paul Cleuren met drie groepen van in totaal 39 dames rondgeleid in het oude industriegebied van het Philips industriepark in Eindhoven: Strijp-S.

Nu succesvol herontwikkeld tot een nieuw, dynamisch, bruisend stadsdeel en cultureel hart van Eindhoven mét een eigen energievoorziening.

Nieuwe woon- en horecagelegenheden, kantoren, winkels, opleidingsinstituten en evenemententerreinen maken van dit deel van Eindhoven een bijzondere woon-, leef- en werkomgeving.

Een verrassende en boeiende excursie met o.a. ook een inkijkje in een van de lofts in gebouw Anton en een mooi uitzicht op de stad Eindhoven vanaf een van de stadstuinen boven op de gebouwen.

Beste dames van Vrouwen Centraal,

Met veel plezier heb ik jullie afgelopen maand rondgeleid op Strijp-S.

Jullie hadden de primeur, bedankt voor het vertrouwen en de vele positieve reacties.

Mochten jullie de wandeling willen aanraden aan andere groepen dan mag dit uiteraard, ik kan er als zelfstandig architect altijd wel ruimte voor maken.



Wellicht tot een volgende rondleiding op Strijp-S of een andere locatie.

Groeten, Paul Cleuren

(contactgegevens te vinden op www.paulcleuren.com)

Website

Binnenkort vinden jullie op de website weer enkele nieuwe fotoalbums en het verslag van de jaarvergadering van afgelopen februari.

Ook wil ik jullie attenderen op de mogelijkheid om de Postbus onderaan op de homepage van de website te gebruiken: www.vrouwencentraal.nl.

Hebben jullie suggesties of wensen voor ons nieuwe jaarprogramma? Laat het ons weten via de daarop vermelde maillink.

We zijn nu druk mee bezig met het programma voor 2020 en houden graag rekening met jullie wensen en suggesties!!

Info: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs

Luisteren naar muziek

De muziek cursus bestaat uit 10 cursusochtenden.

O.l.v. Josine Dusseljee luisteren we naar klassieke muziek.

De cursus bestaat uit 10 lessen, die van oktober t/m maart bij iemand thuis gegeven worden op donderdagmorgen om de week.

Voor dit jaar zit het er dus weer op. We starten weer in oktober.

Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl

Leesclub I

De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 3 mei. We bespreken dan het boek 'Lea' van Pascal Mercier.

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of

mmcsiebesma@kpnmail.nl

Leesclub II

In mei hebben we geen boekbespreking.

Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 7 juni om 13.30u. het boek 'De Stilte' van Shusaku Ende.

Stilte is een indrukwekkend verslag van de zoektocht van een Portugese priester in het zeventiende-eeuwse Japan. Een zoektocht naar zijn mentor, maar vooral een zoektocht naar de basis van zijn geloof.

Houd je van lezen? We hebben nog een plekje vrij in onze leesclub.

Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl.

Uitje Amsterdam Leesclub II vrijdag 5 april

"Daarom moet je altijd een flesje water bij je hebben"

Woorden van Loek op station Eindhoven nadat wij op de terugweg van Amsterdam naar Someren met 2 uur vertraging te maken hadden en 6 stations te zien kregen.

De dag begon fris en fruitig met prachtig weer, samen met 5 leden van leesclub II en Loek Plas als onze gids en (reis)leider. Na aankomst in Amsterdam gingen we op weg naar het standbeeld van Theo Thijssen op de Lindegracht en het bruine café voor koffie en een goddelijke Portugese Pastéis de Nata.

De weg naar de Hofjesroute ging gepaard met het gevaar om aangereden te worden, mede omdat het 'Brabantse buurten' niet stopt op de Amsterdamse grachten en de e-bikes en meest vreemdsoortige bakfietsen langs je heen zoefden. Het Karthuizerhofje, in 1650 bestemd voor weduwen en ongehuwde vrouwen, was een oase van rust en prachtig. Het Jordaanhofje van Brienen was bestemd voor oudere mannen en vrouwen vanaf 45 jaar en gesticht in 1804.

Loek bracht ons weer bij de les door te vragen "wat is geloof en ongeloof, wat is de waarheid?". Iets om over na te denken op weg naar het huis met de hoofden, de 'Embassy of the Free Mind' op de Keizersgracht.

Een prachtig gebouw, zowel van binnen als van buiten, met een prachtige tuin en een sfeer waar je in wilt blijven zitten. Daarna gingen we op verder voor de rondleiding over 'Gisèle', het boek van Susan Smit dat we gelezen hebben. Haar huis op de Herengracht is met inboedel, alle snuisterijen en atelier te bezichtigen. Ze maakte ook glas-inloodramen en schilderde. Het is een vreemde gewaarwording dat het boek werkelijkheid wordt omdat je door haar huis loopt, met uitzicht op de grachten en de plek waar ze onderduikers verborg. Tevens benoemde de gids de tweeledigheid van degenen die ondergedoken hebben gezeten. Een groep had het prima gehad en een andere groep was volgens overlevenden misbruikt. Gisèle is 100 jaar geworden.



Na deze rondleiding en vol van indrukken liepen we nog even door, om het glas-in-lood van Gisèle in de Begijnhofkerk te bezichtigen.

Café Luxembourg was een fijne plek om uit te rusten en nu dan toch dat wijntje of biertje te drinken.

Het was een dag waar je met veel plezier aan terug denkt!
Riet Besseling

Museumclub I

Op 28 mei gaat onze club weer op stap. De bestemming is nog niet bekend, maar te zijner tijd krijgen de deelnemers meer informatie hierover.

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl

Museumclub II

Museumclub II gaat op donderdag 16 mei naar Noord Holland en bezoekt de stad Hoorn.

[Het Westfries Museum](#) exposeert tot en met 9 juni 'Indisch Pallet' waarin de Indonesisch Archipel prachtig wordt weergegeven in kunstwerken van onder andere: Isaac Israëls, Pieter Ouburg, Dolf Breetvelt, Rudolf Bonnet, Willem Hofker en Johannes Klooster.

Alle kunstenaars vonden hun inspiratie in de natuur, cultuur en mensen van de Indonesische Archipel.

De stad Hoorn staat in 2019 in het teken van de Gouden Eeuw. Hoorn was zeer welarend tijdens de Gouden Eeuw. De Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft hier zijn sporen achter gelaten. De pakhuizen, havens en voornamen huizen ademen de welvaart van de 17e. en 18e. eeuw uit.

Jan Pieterszoon Coen en de beroemde Schipper Bontekoe vertrokken vanuit de haven van Hoorn.

Na het museumbezoek maken we nog een rondrit door de stad met een toeristische citybus met gids. Hij vertelt ons tijdens de tour alle bijzonderheden over de geschiedenis van de stad en zijn bewoners.

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl

Museumclub II Excursie Zwolle 10 april

Jammer genoeg met maar 7 enthousiaste vrouwen, hebben we onder koude, maar goede weersomstandigheden genoten van wederom een geweldig uitje.

In het voormalige Paleis van Justitie waarin museum 'De Fundatie' is gevestigd, bezochten we de tijdelijke tentoonstelling met als thema 'Vrijheid De Vijftig Nederlandse Kernkunstwerken vanaf 1968'. Daarna genoten we van een



drankje op een zonovergoten terras aan de voorzijde van museum de Fundatie met zijn markante bol op het dak. Na een korte wandeling door het oude centrum via de Sassenpoort, de St. Michaels kerk en de Onze Lieve Vrouwenbasiliek werden we om 16.00u. opgewacht door de directrice van Museum het Vrouwenhuis, mevr. Zwiers. Zij gaf ons ons een zeer serieuze maar interessante rondleiding in dit grote oude huis midden in het centrum van Zwolle, het 'Hofje van Aleida Greve van 1670-1742'. Moe en voldaan van alle indrukken van deze prachtige oude stad schoven we om 17.00u. aan tafel voor een warme hap in restaurant 'Kletsen en proeven'. Daar werd net iets te lang gekletst waardoor we op het nippertje de trein om 18.20u. huiswaarts misten. Maar dat kon aan deze door Ria perfect georganiseerde museumdag geen afbreuk doen.

Wilhelmien Regtien - de Lau



Kunst-Museumclub III

Museumclub III bezocht op een vrijdag 22 maart Utrecht. De door een kunsthistorica gegeven Caravaggio rondleiding door de mooie oude straatjes van Utrecht sloot perfect aan op de rondleiding over de schilder Caravaggio en zijn tijdgenoten in het Centraal Museum. We hebben weer genoten van een gezellig en interessant museumuitje, dit keer in de zonovergoten, mooie stad Utrecht.

Ons volgende uitstapje gaat op woensdag 24 april naar Den Haag.

We krijgen een rondleiding door het Statenkwartier, een mooie wijk met veel Art-Nouveau bouwkunst. Daarna bezoeken we in het [Gemeente Museum](#) de tentoonstelling van fotograaf Erwin Olaf, o.a. bekend van de prachtige foto's die hij maakte van de leden van ons Koninklijk Huis.

Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com

Zondagmiddagclub

De zondagmiddagclub is een eetclub. We gaan iedere 3e. zondag van de maand om 18.00u. uit eten in een van de restaurants in Someren.

Info Rietje Walder, 0493 492539 of walderstoffels@hetnet.nl

Ziekenbezoek

Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag een bezoekje ontvangt, neem dan contact op met Wies Hanssen, 0493 492881 of Trees Berkers, 0493 49312