

Nieuwsbrief oktober 2019



Van de Voorzitter

Beste dames,

Deze maand staan in de Peel, dus ook in Someren en Asten, veel activiteiten in het teken van de bevrijding, 75 jaar geleden.

Een attent lid stelde voor om deze maand het onderduikerskamp te bezoeken als onderdeel van het programma.

Helaas was het niet mogelijk deze activiteit in het programma op te nemen, maar wellicht komen we later nog eens vanuit een andere invalshoek terug op het thema 'bevrijding'.

Wij mogen ons heel gelukkig prijzen dat de meesten van ons nooit direct met oorlog te maken hebben gehad.

Enkele leden hebben hier wellicht nog herinneringen aan, maar de meesten van ons kennen alleen de beelden en verhalen.

Aan ons de taak om deze verhalen door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen zodat wij de offers, die de bevrijders van ons land hebben gebracht, nooit zullen vergeten.

! Dan voor degenen die het nog niet weten:

De kerstviering dit jaar vindt niet plaats op vrijdag 13 december, maar op woensdag 11 december!



Nieuwe leden

Dymph Bakx uit Asten heeft zich aangemeld als lid van onze vereniging.

Dymph, welkom bij onze vereniging en veel plezier tijdens onze activiteiten!

Riky van der Kampen en Joopy van Otterdijk hebben zich afgemeld als lid.

Nieuwe activiteiten

In onze vorige nieuwsbrief hebben we onze leden gevraagd hun belangstelling kenbaar te maken voor een nieuw op te richten Creatieve subclub en voor een cursus 'Inleiding in de kunstgeschiedenis'.

En er is enthousiast gereageerd op onze oproep!!

DAAROM:

starten we onze nieuwe creatieve subclub in januari a.s. met een of twee schilderworkshops o.l.v. Helma Hijink!

De dames die zich hebben aangemeld krijgen hierover zo snel mogelijk bericht.

EN:

ook de cursus 'Inleiding in de kunstgeschiedenis' kan van start gaan in september 2020!

De cursus bestaat uit 8 lessen, iedere twee weken op een donderdagochtend van 10.00u tot 12.00u. in de periode van 3 september 2020 t/m 10 december 2020.

De heer Jan Schippers, docent Nederlands en docent kunstgeschiedenis, zal de cursus gaan geven.

Meer informatie over de inhoud, de kosten en de definitieve aanmelding van de cursus kunstgeschiedenis, volgt in de loop van volgend jaar.

Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com



Komende activiteiten

Donderdag 10 oktober 10.00u.

Excursie 'Leolux Via Creandi' Venlo

De dames die zich aangemeld hebben voor deze excursie graag verzamelen om 09.00u. op de parkeerplaats aan de achterzijde van De Ruchte.

Voldoende dames hebben zich aangemeld om naar Venlo te rijden. Denken jullie aan de € 2,00 p.p. bijdrage voor de chauffeur?

We vertrekken om 09.15u. richting Venlo.

Adres: Marinus Dammeweg 42, 5928 PW Venlo.

De rondleiding zal beginnen om 10.00u. en rond 12.30u. worden beëindigd.

Omdat we met meer dan 20 deelnemers zijn, zijn de kosten voor de excursie € 8,50 p.p.

De kosten worden automatisch van je rekening afgeschreven.

Heb je geen machtiging afgegeven dan s.v.p. overmaken naar rek.nr. NL97 RABO 0309 896916 t.n.v. Vrouwen Centraal.

Maandag 28 oktober 20.00u. in hotel Centraal 'Gustav Klimt'

Lezing door Karin Haanappel, kunsthistorica

Op maandag 28 oktober om 20.00u. geeft kunsthistorica Karin Haanappel bij ons een lezing over de kunstenaar Gustav Klimt.

Karin is bekend van radio en TV.

Zij doceert kunstgeschiedenis, schrijft boeken en geeft lezingen.

Met een mooie PowerPoint presentatie laat Karin ons kennismaken met deze Oostenrijkse schilder, die als belangrijkste onderwerp het vrouwelijke lichaam had. Klimt was een van de oprichters van de Wiener Secession in 1897.

De Wiener Secession was een vereniging van beeldende kunstenaars in het Wenen van het fin de siècle. Het is tevens de benaming van de plaatselijke variant van de [Jugendstil](#).

Misschien ken je Gustav Klimt van de film 'Woman in Gold' uit 2015.

In deze film stond zijn schilderij 'Portret van Adèle Bloch-Bauer I', een van de hoogtepunten van de Jugendstil, centraal.

Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar zoals Gustav Klimt eens zei: "als je mij wilt leren kennen, moet je mijn schilderijen bekijken".

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Voorankondiging:

Maandag 25 november 20.00u.

'In gesprek met Dilia Blok, burgemeester van Someren' Verzoek aan al onze leden!!

In november hebben wij een avond ingepland om in gesprek te gaan met de eerste vrouwelijk burgemeester van Someren, Dilia Blok.

Oktober 2019

3



Graag willen wij samen met haar en jullie een interactieve avond organiseren.
Daarvoor hebben we jullie input nodig.
Heb je een vraag of een stelling voor mevrouw Blok, laat het ons dan weten.
Mail je vraag of het onderwerp waar je het over wilt hebben naar vrouwencentraal@gmail.com.
We hebben begin november met een afvaardiging van het bestuur een afspraak met mevrouw Blok.
Het zou fijn zijn als wij dan jullie vragen aan haar kunnen voorleggen, zodat zij zich kan voorbereiden op het gesprek van maandag 25 november.
We horen graag van jullie!!

Terugblik activiteiten

Zomeractiviteiten

Onze terrasochtenden zijn ook de afgelopen zomerperiode weer goed bezocht.
Volgend jaar is dus weer iedereen, tijdens de terrasochtenden van Vrouwen Centraal, welkom op het terras van hotel Centraal!

De belangstelling voor het jaarlijkse fietsuitstapje was jammer genoeg ook dit jaar weer minimaal.

Organisatrice Rietje Walder heeft dan ook besloten te stoppen met het organiseren van dit zomerse fietsuitje.

Jammer maar begrijpelijk!

Rietje, heel hartelijk bedankt voor alle tijd en energie die je hebt gestoken in het organiseren van dit jaarlijkse fietsuitje!

Ontmoetingsdag 2019

Woensdag 14 september

Met ruim vijftig dames hebben we genoten van een bijzonder gezellige en zonnige ontmoetingsdag.

Trefpunt was dit keer Brasserie- en Ruitersportcentrum Het Keelven in Someren, een familiebedrijf gerund door de familie Welten.

Na genoten te hebben van een lekker kopje koffie of thee met appeltaart en vlaai, werden we door Harrie Welten enthousiast rondgeleid in de manege.

Voor velen van ons onbekend terrein, maar daarom des te verrassender.

Een heel interessante excursie door een prachtig Somerens bedrijf. Familie Welten, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid!

Oktober 2019





's Middags werden we in de brasserie getrakteerd op een heerlijke lunch.
Erna Siebens uit Antwerpen presenteerde daarna voor ons de lezing: "Soms een proper verhaal", de geschiedenis van badcultuur en badmode.
Een geschiedenis die duizenden jaren terug gaat in de tijd.
Erna bracht op humoristische wijze het verhaal over gebruiken t.a.v. baden en badmode door de eeuwen heen. Daarbij maakte zij veel gebruik van beeldmateriaal en veranderde zij vaak van gedaante door zich te kleden in badkleding uit verschillende periodes.
Een hilarisch, amusant en zeker ook interessant verhaal.
Kortom: we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde ontmoetingsdag!

Website

Op de website zijn weer enkele nieuwe [fotoalbums](#) geplaatst.
Voor meer info:
Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs

Luisteren naar muziek

De cursus gaat half oktober weer van start.
Muziekdocente Josine Dusseljee leert ons van de muziek te genieten, vertelt over de componisten, de diverse periodes in de klassieke muziek enz.
De deelnemers krijgen eind september bericht.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl

Leesclub I

De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en komt 6x per jaar bijeen op vrijdagmiddag in hotel Centraal. Houd je van lezen en vind je het leuk om over een gelezen boek te praten, meld je dan aan bij onze club.
Je bent van harte welkom.
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 1 november. We lezen het boek 'Er is geen daar daar', geschreven door Tommy Orange.
Info
Marja Siebesma, 0493 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl

Leesclub II

Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 18 oktober om 13.30u. het boek 'Er is geen daar daar'.

'Er is geen daar daar' is niet zomaar een roman over hedendaagse indianen, het is een roman over het belang van mythes, over tradities en de soms verstikkende werking daarvan, over het leven in het huidige Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.

Hoe het best te leven, hoe om te gaan met het verleden, ook voor degenen die helemaal niet weten wat ze met dat verleden aan moeten.

Info Toos Maas , 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl

Museumclub I

Op 15 oktober gaat onze museumclub naar Heerlen.

Heerlen is een van de oudste steden van ons land. In de Romeinse tijd lag de stad, toen Coriovallum geheten, aan een kruispunt van twee belangrijke wegen en was ze een Romeinse vestingplaats. Diverse overblijfselen getuigen daar nog van.

Op het hoogtepunt van de Limburgse mijnbouw bestond er grote welvaart. Na Rotterdam was Heerlen de rijkste stad van Nederland en op gebied van winkels bezat het, na Amsterdam, de meeste en chicste zaken van ons land. Uit de wijde omtrek kwam men er winkelen.

Na de bekendmaking, in 1965, van de sluiting van de mijnen ging het economisch gezien snel achteruit met de stad. Er ontstond grote werkloosheid, armoede, sociale achteruitgang, een slechte gezondheidssituatie, (drugs)criminaliteit en hierdoor een totale verloedering van de stad.

Na jaren van ellende krabbelt de stad nu gelukkig weer overeind. Voor het opknappen van het eveneens sterk verpauperde stationsgebied heeft de gemeenteraad, tot grote woede en verbijstering van architecten en projectontwikkelaars, gekozen voor het verrassende ontwerp van de Heerlense beeldend kunstenaar Michel Huisman: het Maankwartier.

In augustus van dit jaar is het nieuwe NS station geopend en daarmee is het Maankwartier voltooid.

O.a. door het lezen van het boek 'Het Geluk van Limburg', geschreven door Marcia Luyten, hebben we ons de afgelopen tijd uitgebreid verdiept in de geschiedenis van Heerlen.

We gaan het nu allemaal zelf bekijken en bezoeken daartoe het Mijnmuseum, het Thermenmuseum, het rijksmonument Glaspaleis Schunck en natuurlijk het Maankwartier.



We vertrekken vanaf station Maarheeze met de trein van 9.02 uur.

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl.

Museumclub II

Donderdag 24 oktober sluit museumclub II het museumjaar af met een bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg. De tentoonstelling 'Bauhaus & Modern Textiel in Nederland' neemt ons mee in de wereld van het weefatelier van Bauhaus in Dessau, Duitsland. We zien de rijkdom aan weefsels, kleuren en materiaalexperimenten van Gunta Stolzl, Anni Albers, Otte Berger, Lisbeth Oestrecher, Otti Berger en vele anderen. In 2019 is het 100 jaar geleden dat het Bauhaus is opgericht, maar ook nu nog worden de ideeën en lesmethodes toegepast.

Dat zien we terug in deze tentoonstelling waar ook nieuwe werken van een viertal kunstenaars reflecteren op het erfgoed van de befaamde opleiding.

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl



Kunst-Museumclub III

Museumclub III bezoekt op vrijdag 27 september Kasteel Ruurlo, een van de mooiste kastelen van Nederland. We krijgen een rondleiding in het kasteel over de expositie van een van Nederlands grootste realistische kunstschilders, Carel Willink. Ook bewonderen we daar enkele creaties van modeontwerpster Fong Leng.

's Middags bezoeken we de mooie stad Zutphen, waar we een historische stadswandeling maken o.l.v. een gids van 'Het Gilde Zutphen'.

We sluiten de dag samen af met een etentje aan de Groenmarkt in het centrum van de stad.

Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com

Zondagmiddagclub

De zondagmiddagclub is een eetclub. We gaan iedere 3e. zondag van de maand om 18.00u. uit eten in een van de restaurants in Someren.

Info Rietje Walder, 0493 492539 of walderstoffels@hetnet.nl

Helaas heeft Rietje te kennen gegeven per 1 januari a.s. te stoppen als coördinator van de eetclub.

Wij als bestuur vinden dat erg jammer, omdat volgens ons de eetclub zeker voorziet in een behoefte binnen onze club.

We respecteren uiteraard de keuze van Rietje en willen haar ook voor de organisatie rondom de eetclub bedanken voor haar jarenlange inzet.

Bedankt Rietje!!

Mocht iemand de taken van Rietje willen overnemen, horen we dat graag!!

Neem in dat geval contact op met Ine Acda, onze voorzitter.
ineacda@hotmail.com

Ziekenbezoek

Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag een bezoekje ontvangt, neem dan contact op met

Wies Hanssen, 0493 492881 of

Trees Berkers, 0493 493124.

