

Nieuwsbrief Zomer 2020



Van het Bestuur

Beste dames,

Sedert de laatste uitgave van deze nieuwsbrief is voor ons allemaal veel veranderd.....

Woorden als opschalen, afschalen, lockdown en anderhalve-metereconomie behoren inmiddels tot onze dagelijkse vocabulaire. Het zijn zaken die inmiddels grote impact op ons leven van alledag hebben gekregen.

Het woord solidariteit kenden we al langer en juist dit woord, dit begrip, moeten we samen waarmaken, zeker nu.

Want ook de komende tijd leven we nog met vergaande beperkende maatregelen, waardoor ook onze sociale contacten op een laag pitje blijven staan.

We hoopten wellicht op versoepeling, maar diep in ons hart wisten we dat er nog niet veel mogelijkheden zouden komen om ons 'oude' leven weer (gedeeltelijk) op te pakken.

Ook voor Vrouwen Centraal zijn er voorlopig geen mogelijkheden elkaar weer te ontmoeten. En we hebben nog geen idee, wanneer we onze activiteiten weer kunnen hervatten.

Uit de telefoongesprekjes die Ine voerde met meerdere leden, sprak veel positiviteit, geestkracht en de wil om er in deze situatie toch iets van te maken!

Echte powervrouwen dus!

We wensen iedereen die kracht en positiviteit toe, dan komen we er samen doorheen.

En blijf vooral allemaal gezond!!



VROUWEN
CENTRAAL

Hieronder nog een mooi gedicht over de vreemde tijd waarin we op dit moment leven. Enkele weken geleden geschreven door Stef Bos.

Hartelijke groet ,
Ine, Marie-Thérèse, Mieke, Toos en Marlie

LENTE door Stef Bos

I
Onvoorstelbaar
Hoe in twee
weken
De wereld kan
veranderen
En wij in
verwarring
Naar buiten kijken
Overspoeld door
feiten
Waar we
achteraan lopen
Zonder te weten
waarheen
Hoe goed wij ook
door de jaren
heen
Hebben geleerd
De kop in het
zand te steken
Zelfs ondergronds
Dringt het nieuws
door
En worden wij
Wakker geschud
Door stilte
Stilte in de
beelden
Waar we naar
kijken
Met andere ogen
Die weer moeten
leren zien

II
Tot zover
Het begin van
deze lente
Die ons voorkomt
Als het eind der
tijden
De rest van het
leven
Om ons heen
Fluit er op los
Komt uit de knop
En bloeit open
Vogels leggen
eieren
Met een
optimisme
Dat ons vreemd is
De magnolia
Is gezegend
Ze kan de krant
Niet lezen
En de schaduw
van een zwaluw
Stijgt boven
zichzelf uit
En vliegt
De zomer
tegemoet

III
Maar de nachten
Zijn zo stil in de
stad
De straten
hebben hun stem
verloren
Wat anders
kunnen wij
Dan blijven
dromen
Van een
overwinning
Op een
tegenstander
Die onzichtbaar is
Maar eerst afstand
nemen
Van alles
Om te weten
Wat je mist
Als het er niet
meer is
Dat is misschien
Wat wij weer
moeten leren
Een nieuwe tijd
ontdekken
Door ons
In onszelf te keren



In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus zijn, zoals bekend, de activiteiten voor mei geannuleerd. Ook weten we niet of de terrasochtenden en de ontmoetingsdag op vrijdag 18 september door kunnen gaan. We houden jullie op de hoogte.

CURSUS 'INLEIDING in de KUNSTGESCHIEDENIS' **Geplande start donderdag 3 september a.s. van 10.00u -12.00u in hotel Centraal**

Er is afgelopen tijd veel interesse getoond voor deze cursus. Daarom hebben we besloten dat de cursus kunstgeschiedenis, als de omstandigheden het in september toelaten, doorgaat.

Hierbij een overzicht van de thema's die behandeld gaan worden tijdens acht lessen op donderdagochtend van 10.00u. tot 12.00u.

03-09: Prehistorie - Egyptische Tijd

17-09: Minoïsch-Mykeense beschaving; Griekse cultuur

01-10: Romeinse bijdragen aan de klassieke cultuur

15-10: Vroegchristelijke kunst en Byzantijnse beschaving

29-10: Karolingische, Romaanse en Gotische kunst

12-11: Renaissance, Barok, Gouden Eeuw in Nederland

26-11: Classicisme, Romantiek en begin van het Modernisme

10-12: Moderne Tijd en Postmodernisme.

De cursus wordt gegeven door de heer Jan Schippers, docent kunstgeschiedenis.

Hier zijn toelichting op deze cursus.

"Onze westerse cultuur wortelt niet alleen in de klassieke beschaving van Grieken en Romeinen, maar ook in de joods-christelijke traditie. Daarnaast zien we de invloeden uit de Germaanse oudheid, b.v. in onze taal. En eigenlijk weten we vrijwel niets over datgene wat we geërfd hebben van onze voorouders uit de oude steentijd.

Deze algemene inleiding in de kunstgeschiedenis geeft inzicht in enkele boeiende facetten van ons rijke culturele verleden.

U krijgt oog voor samenhangen waar u ze niet vermoedde. U kijkt nooit meer hetzelfde naar beelden en schilderijen.

Wat u aan onbevangingheid inlevert krijgt u echter gecompenseerd met kennis, die leidt tot de vreugde van de herkenning."



De kosten voor de totale cursus zijn, afhankelijk van het aantal deelnemers en incl. koffie of thee, bij deelname van b.v. 20 personen ± € 75,00 p.p.

Willen degenen die definitief willen deelnemen aan de cursus, zich vóór 15 mei a.s. opgeven bij Marlie Lossie. Dit geldt ook voor degenen die al eerder hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze cursus. Opgeven liefst per mail: vrouwencentraal@gmail.com of anders tel. 0493-440057.

De excursie naar 'trainingscentrum TEUN & PAUL' op woensdag 4 november a.s. wordt verplaatst naar dinsdag 3 november.

T.z.t krijgen jullie meer informatie.

Nieuws van de clubs

Luisteren naar muziek

Helaas is de muziekcursus voortijdig gestopt.

We hopen de beide laatste lessen in oktober in te halen!

Info Henny Wewer, 0493 491983 pamwew@hetnet.nl

Leesclub I

Info Marja Siebesma, 0493 492989

mmcsiebesma@kpnmail.nl

Leesclub II

Info Toos Maas, 0493 490654 toosmaas@hotmail.nl

Loek Plas, die beide leesclubs leidt schreef:

Beste leesclubleden,

De tijd staat op dit moment stil. Althans zo schijnt het. Ik hoop dat bij jullie alles in orde is. Maar "Wij zullen doorgaan" zong Ramses Shaffy al.

Ik heb dan ook een datum gereserveerd voor de laatste bijeenkomst van dit seizoen en wel: donderdag 2 juli, 14.00u. voor leesclub Marja Siebesma en vrijdag 3 juli om 13.30u. voor leesclub Toos Maas. "Deo volente."

We bespreken dan 'Grand Hotel Europa' van Ilja Pfeiffer.

We zien wel hoe het loopt. Gelukkig houden wij allen van lezen.

Ik lees nu: 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman, hij is historicus; en '21 Lessen voor de 21ste. eeuw' van Yuval Noah Harari. Deze schrijver is docent geschiedenis aan de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem. En 'Op vleugels van de ziel' van Ton Lemaire. In dit boek verdiept Ton Lemaire zich

in het culturele veld waarin vogels een leven leiden in de menselijke voorstelling en verbeelding. Ton Lemaire is antropoloog en filosoof.

Ik lees ze niet achter elkaar maar door elkaar. Hoofdstuk 3 hier, hoofdstuk 5 daar enzovoort.

Vanmorgen stond er in Dagblad Trouw een interview met prinses Irene.

"Samen-leving is een prachtig woord".

Zij zegt o.a. "De mens is vergeten dat hij deel uitmaakt van een groter geheel."

Menselijk handelen brengt het leven op de planeet in gevaar. Het is aan ons dit te keren.

Wat moest iedereen lachen toen Irene bomen omarmde. En nu: ze heeft gelijk gekregen.

De lucht is schoner; in India zien ze de Himalaya weer eens. Wat doen wij straks met al die keurig geparkeerde vliegtuigen?

Ik wens jullie veel sterkte, en ik hoop jullie allen te zien en spreken op 2 en 3 juli.

Hartelijke groeten, Loek



Museumclub I

In afwachting van verdere ontwikkelingen zijn geen activiteiten ingepland.

Info Marja Siebesma, 0493 492989

mmcsiebesma@kpnmail.nl.

Museumclub II

Alle activiteiten staan op lockdown! Zo ook museumclub II; het geplande uitstapje met de dames naar het Kröller Müller Museum op 22 mei, kan voorlopig ook niet doorgaan! We behoren immers tot de risico groep!!!

We blijven wel positief dat blijkt wel uit de mailwisseling met de dames van museumclub II.

Een greep uit de reacties:

* schouders eronder zetten!

* je merkt nu hoe vrij je anders bent om te gaan en staan waar je wilt!

* puzzelen en veel lezen; oude tijden herleven!

* het beste ervan maken en positief blijven!

* adviezen van hogerhand opvolgen, om zo goed als mogelijk gezond te blijven!

* mijn kinderen doen de boodschappen!

* in mijn tuin werken!

* hartverwarmend zo'n mailtje te krijgen!

maar ook:

* onwerkelijke wereld!

Zomer 2020

- * geen excuses meer maar rotklusjes opknappen!
- * elke dag is hetzelfde, 's morgens goed nadenken wat voor dag het is!
- * mis de uitstapjes!!!

Museumclub wenst iedereen sterkte en moed opdat we samen dit vreselijke virus de kop in kunnen drukken!

Lieve groet,

Ria Maas

Info Ria Maas 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl

Kunst-Museumclub III

Ook alle activiteiten van museumclub III zijn opgeschort. We hebben geen idee wanneer we weer kunnen opstarten. Net als iedereen missen we de gezellige en interessante uitstapjes en wachten we de verdere ontwikkelingen af. Misschien zullen we in de toekomst onze activiteiten anders moeten gaan invullen en organiseren.

Met inbreng van onze dames van museumclub III vinden we daar tegen die tijd zeker een oplossing voor!

Meer info Anneke van Zanten 0493 473859

anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie 0493 440057

marlielossie@gmail.com

Zondagmiddagclub

De zondagmiddagclub is een eetclub.

We gaan normaal gesproken iedere 3e. zondag van de maand om 18.00u uit eten in een van de restaurants in Someren. We informeren onze deelnemers via de app.

Info Riky Muhren 0493 491398 p.muhren@chello.nl

CREA club

De activiteiten van de Creaclub zijn voorlopig ook uitgesteld. We bekijken na de zomervakantie hoe en of we weer kunnen starten met onze Creativiteiten!

Info Marlie Lossie 0493 440057 marlielossie@gmail.com

Ziekenbezoek ??????

Op dit moment worden i.v.m. de coronacrisis geen bezoekjes afgelegd.

Info Wies Hanssen 0493 492881 of Trees Berkens 0493 493124

