

Nieuwsbrief oktober 2021



Van de Voorzitter

Beste dames,

De medewerkers van de Ruchte hadden er zin in....
Toos, Marlie, Marie-Therèse, Mieke en ik hadden er zin in....
En de leden van Vrouwen Centraal hadden er ook zin in...
Dat was te zien aan de opgewekte, vrolijke gezichten van de leden op de ontmoetingsdag van 30 september en te merken aan de fijne, relaxte sfeer. Blij, dat we elkaar eindelijk weer eens écht konden ontmoeten!

Na al die maanden van nadenken over hoe en of je contact kon maken, over anderhalve meter, testen, vaccinaties en de QR code, konden we nu eindelijk weer eens in een 'normale' setting samen zijn.

En daar draait het tenslotte om binnen onze vereniging. Een fijne sfeer, waarin iedereen zich thuis voelt en gezien en gehoord wordt.

Verenigd met elkaar en genieten van elkaars aanwezigheid en het delen van ervaringen en gevoelens. En **dát** hebben we dan ook volop gedaan!

We gaan nu het programma, dat al gepland stond voor de komende maanden, zoveel mogelijk uitvoeren.

Niet alles is gelukt of zal lukken, (de lezing van Trees van Rijsewijk op 11 oktober gaat helaas niet door) maar we streven er naar om alle activiteiten weer op te pakken. In deze nieuwsbrief meer info over de activiteiten in de overige maanden van 2021.

Ine Acda



Mieke van Diepenbeek en Ine van Huijgevoort hebben zich aangemeld bij onze vereniging.
Dames, van harte welkom!

We hebben een adreswijziging ontvangen van Tonny van Dongen-Boeschoten.
Na 60 jaar in de Hoornmanstraat te hebben gewoond, is Tonny onlangs verhuisd naar de Zorgboog in Someren Eind.
Adres en telefoonnummer zijn te vinden op de ledenlijst in ons ledenmenu op de website.

Komende activiteiten

Donderdag 7 oktober 10.00u. hotel Centraal Start cursus 'Inleiding in de kunstgeschiedenis' door de heer Jan Schippers

Er nemen 19 dames van de vereniging deel aan deze cursus.

De voor maandag 11 oktober geplande lezing door Trees van Rijsewijk kan helaas niet doorgaan.

We hopen de lezing te kunnen verplaatsen naar een datum in 2022.

Donderdag 28 oktober 20.00u. Wijnproeverij door Alex Storms uit Nederweert

Locatie De Proeftuin, Kanaalstraat 4a Someren

De wijnproeverij zal verzorgd worden door wijnkopers Alex Storms Mertens, al meer dan 100 jaar een familiebedrijf. Wijnkopers Alex Storms Mertens is een open wijnhuis met vestigingen in Heythuysen en Nederweert. Rechtstreeks importeren zij wijn van vooral ambitieuze wijnboeren en leveren uitsluitend aan een selecte groep particulieren, restaurants en hotels.

Wijnkopers Alex Storms Mertens is de enige schakel tussen de oogstende wijnboer en de veeleisende klanten.

www.storms.nl.

Alex Storms jr. zal ons tekst en uitleg geven over de wijnen. De dames van de Proeftuin zullen zorgen voor bijpassende hapjes.



Helaas moeten we de deelname beperken tot 25 personen. De bijdrage in de kosten bedraagt € 19,00 per persoon. Je kunt je vóór 20 oktober aanmelden, bij voorkeur per mail, via het secretariaat: Mieke Storms, vrouwencentraal@gmail.com. Is per mail niet mogelijk bel dan: 0493 494796. VOL = VOL

**Donderdag 11 november hotel Centraal 20.00u.
'Symbolisme: Er is meer tussen hemel en aarde'
Lezing door Carla van Bree, kunsthistorica**

Rond 1870 kwam in Frankrijk het impressionisme op, de schilderstroming die het licht en de visuele waarneming tot uitgangspunt had.

Een reactie kon niet uitblijven: er moest toch méér zijn tussen hemel en aarde? In de literatuur en beeldende kunst namen kunstenaars de verbeelding weer als uitgangspunt. Dromen en visioenen en grote universele levensthema's kregen vorm met behulp van mythologie, oude literatuur én een persoonlijke invulling. Felle kleuren, of juist het gebrek eraan, nadrukkelijke lijnen en egale kleurvlakken maken duidelijk dat de voorstellingen níet over de realiteit van hier en nu gaan. Tegenover de dromen van Odilon Redon en de kleurrijke overdaad van Gustav Klimt staat het heftige autobiografische werk van Edvard Munch. Nederlandse symbolisten waren Jan Toorop en Johan Thorn Prikker.

Activiteiten vanaf half november (waarover meer info in de volgende nieuwsbrief)

- **Woensdag 24 november Excursie Trainingscentrum Teun en Paul in Someren 14.00u.**

- **Zaterdag 11 december Schrijfactie Amnesty International**

- **Vr 17 december Kerstactiviteit**

Terugblik activiteiten

Terrasochtenden

Het weer was ons niet elke keer gunstig gezind, maar we konden tijdens vier terrasochtenden bij manege Het Keelven, zowel binnen als buiten, na lange tijd weer eens gezellig bijpraten met een aantal van onze leden.

Donderdag 30 september Ontmoetingsdag

De administratieve rompslomp, die de RIVM maatregelen met zich mee brachten, weerhield 68 dames er niet van om deel te nemen aan onze eerste activiteit na anderhalf jaar, onze ontmoetingsdag in de Ruchte!

Ine opende deze bijeenkomst.

Ze was blij om, namens het hele bestuur, na lange tijd weer een welkomstwoord uit te kunnen spreken.

De lunch, prima verzorgd door Gasterij Krabbendam, smaakte goed!

Nadat iedereen tijdens de lunch weer gezellig had kunnen bijpraten, werd de franse film 'La Vérité', met als hoofdrolspelers Catherine Deneuve en Juliette Binoche, voor ons gedraaid.

Na de film was er nog volop tijd om tijdens het nuttigen van een drankje na te praten.

Deze ontmoetingsdag was de nieuwe start van onze activiteiten na een lange stop door de corona pandemie.

Ook al is het nog onzeker of we nu verlost zijn van het Covid virus, hopelijk was het de afsluiting van deze voor iedereen zo lastige en moeilijke periode.



Website

In de afgelopen maanden is een nieuwe ledenlijst met persoonlijke foto's toegevoegd aan de website.

Wil jij ook jouw foto nog toevoegen, stuur dan een duidelijke foto van jezelf naar Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com.

De ledenlijst is te vinden in het ledenmenu van vrouwencentraal.nl.

Ook is een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord om in te loggen in het ledenmenu aan jullie toegestuurd per brief.

Binnenkort ook weer enkele nieuwe foto's van diverse activiteiten op onze website.

Rabo ClubSupport

We hebben ons al vereniging weer ingeschreven voor Rabo ClubSupport 2021. De stemming is alleen voor **leden** van de Rabobank (een rekening alleen is niet voldoende) De stemming vindt plaats tussen 4 en 24 oktober 2021.

Wil jij je stem uitbrengen ga dan naar www.rabobank.nl/leden/clubsupport.

Je kunt 3 stemmen uitbrengen.

De clubs die deelnemen, waaronder Vrouwen Centraal, vind je onder Peelland Zuid.

Elke stem telt!

Nieuws van de clubs

Luisteren naar muziek

Door omstandigheden zijn de activiteiten van onze Muziek-subclub helaas beëindigd.

Samen met de coördinator van de Muziekclub Henny Wewer, gaat het bestuur zich beraden over een eventueel vervolg.

Leesclub I

Gelukkig is voor ons een einde gekomen aan de boekbesprekingen via beeldbellen. Het was een fijn hulpmiddel, maar de lijflijke bijeenkomsten bij Centraal zijn veel inspirerender.

Onze gespreksleider Loek heeft voor dit seizoen gekozen voor het thema: "De mens door stormen geteisterd, gaat voor het leven".

In dit kader hebben we in september het boek 'Ik ben een eiland', geschreven door Tamsin Calides besproken.

Op 22 oktober is 'Ik ga leven', geschreven door Lale Gül aan de beurt. Dit boek vertelt het verhaal van een jonge vrouw die zich losmaakt van de verstikkende opvoedingsrites van haar ouders. De bijeenkomst begint om 14.00u.

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of

mmcsiebesma@kpnmail.nl

Leesclub II

Onder leiding van Loek Plas zijn we op 9 september weer gestart met de bespreking van het boek 'Ik ben een eiland' van Tamsin Calidas.

De volgende bijeenkomst is op 29 oktober.

We bespreken dan het boek van Lale Gül 'Ik ga Leven'.

Lale Gül groeide op in een streng islamitische gezin. Sinds de publicatie van het boek is haar leven er niet gemakkelijker op geworden. "Ik kan m'n koffers wel pakken, maar dan heb ik geen verandering teweeggebracht" aldus Lale Gül.

Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl



Museumclub I

We hebben al anderhalf jaar de kaartjes in huis, maar dinsdag 12 oktober is het eindelijk zover: WE GAAN NAAR FRIDA KAHLO.

In het Drents Museum in Assen is tot 27 maart 2022 de tentoonstelling te zien van werk en persoonlijke bezittingen, zoals kleding, beschilderde korsetten en sieraden van deze oersterke en eigenzinnige vrouw. Als kind kreeg Frida polio en als 18 jarige was ze betrokken bij een busongeluk, waardoor ze levenslang gehandicapt bleef, aan hevige pijnen leed en tot haar grote verdriet, kinderloos bleef. Na het busongeluk, tijdens haar revalidatie, begon ze te schilderen. Ze trouwde met de schilder Diego Rivera, een vrouwenverslinder. Zelf had ze na enige tijd relaties met zowel mannen als vrouwen. Ze is wereldberoemd geworden door haar zelfportretten en inspireert door haar werk en betrokkenheid bij sociale- en politieke zaken nog altijd feministen, socialisten, communisten, achtergestelde inheemse bevolkingsgroepen, de lhbt-gemeenschap, gehandicapten en kinderloze vrouwen. Ze is een echte cultfiguur geworden.

Het belooft een fantastische dag te worden! We vertrekken met de trein van 9.02 uur vanaf station Helmond.

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of

mmcsiebesma@kpnmail.nl.

Museumclub II

Museumclub 2 is weer van start gegaan!!! Op zaterdag 4 september jl. zijn we met 11 dames naar Nuenen getogen! Na een heerlijke lunch bij restaurant het 'Tweede Thuis' in het centrum van Nuenen, werden we aller hartelijkst ontvangen door Antoinet Verhagen in beeldentuin 'Ruimte in Beeld' aan de Dubbestraat in Nuenen. Een kunstenaars collectief bestaande uit Antoinet Verhagen, Jan Opstelten, May Oudenhoven, Rob Zweerman, Ton Swinkels en Kitty Tijbosch verzorgen op deze plek exposities, cursussen en lezingen. De getoonde expositie met een gevarieerd aanbod van hedendaagse en moderne kunst, in allerlei materialen en stijlen, heeft ons werkelijk verrast!!! Vooral van de glasbewerkingen van Marjan Smit kregen we geen genoeg. We raden iedereen aan om de expositie 'Herfst' gaan bekijken die van 3 oktober tot 28 november daar plaatsvindt. 'Dali_ en niets anders' is de tentoonstelling die we op 14 oktober in het Noordbrabants Museum gaan zien. We maken kennis met een geniaal kunstenaar! Als mens was Dali een 'bijzonder portret' op zich! Zijn fantasie kende geen



grenzen; hij stond graag in de schijnwerpers en zocht aandacht van de massa. Hij cultiveerde zijn uiterlijk (kenmerkend is zijn markante snor), schitterde in magazines, trad op in talkshows en was veelvuldig in het nieuws. Deze tentoonstelling geeft ons een inkijkje in het intieme leven van deze flamboyante Catalaan (1904-1989). De Franse fotograaf Robert P. Descharnes heeft Dali 40 jaar mogen fotograferen en een selectie is nu te zien in de foto expositie. Zijn grote liefde was Gala!

Ook te zien de door Dali bewerkte reeks 'Los Caprichos' (de grillen) van Francisco Goya. Dali voegde op Dalinese wijze, al associërend, gekleurde elementen toe en gaf daarmee de reeks een surrealistische en ... in veel gevallen een erotische lading. Dali heeft zichzelf wereldberoemd en tot een ontsterfelijk merk gemaakt!

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl

Kunst-Museumclub III

Woensdag 22 oktober brachten we met 14 enthousiaste dames een bezoek aan het atelier, de expositieruimte en beeldentuin van 'artistiek workaholic' Erik Kierkels in Panningen.

De rondleiding en uitleg door Erik over de verschillende procedés die hij gebruikt tijdens het maken van zijn schilderijen en zijn beelden en kunstobjecten in glas en in brons, waren erg interessant.

Een geslaagde en bijzondere dag, die voor sommige dames beslist een vervolg gaat krijgen met een tweede bezoek aan deze kunstenaar.....

Het was fijn om weer op stap te kunnen met z'n allen!

Ons volgende uitstapje is op woensdag 17 november. De bestemming is nog niet bekend.

Kunst-Museumclub III heeft vanwege de vele aanmeldingen op dit moment een ledenstop ingesteld.

Info

Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl of
Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com

Onder onze leden is grote belangstelling voor deelname aan de museumclubs.

Zijn er onder jullie dames, die interesse hebben in het oprichten van een vierde museumclub, neem dan gerust contact op met een van onze bestuursleden.



Zondagmiddagclub

De zondagmiddagclub is een eetclub.

We gaan iedere 3e. zondag van de maand om 18.00u uit eten in een van de restaurants in Someren. Waar we gaan eten horen de deelnemers via de app.

We zijn nu met 6 dames en we willen de groep uitbreiden tot maximaal 8 dames.

Info Riky Muhren, 0493 491398.

CREA club

Ook de Creaclub gaat weer van start met haar activiteiten.

Woensdag 20 oktober gaan we naar 't Bloome Boorderieke' van Ilze v/d Winkel in Ell voor een herfstworkshop bloemschikken.

In november gaat Helma Hijink ons weer begeleiden tijdens twee kleiworkshops.

En in januari gaan we samen met Helma aan de slag met verf en gemengde technieken.

We hebben er weer zin in!

Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com

