



Van de Voorzitter

Dag dames,

Hopelijk heeft eenieder van jullie genoten van een mooie, relaxte zomer en doen jullie dat nog steeds!



VROUWEN
CENTRAAL

Helaas kunnen we ook onze ogen niet sluiten voor de wereldwijde problemen die op dit moment spelen. De oorlog in Oekraïne, het zwalkende stikstofbeleid, de extreme droogte, het falende asielbeleid, de energiecrisis en de hogere prijzen, de boerenprotesten, het is nogal wat! Maar we gaan de moed niet verliezen, er wordt met man en macht gezocht naar oplossingen en die zullen er komen, zij het helaas niet allemaal op korte termijn.

Ook wij mogen niet achterover leunen, ook wij zullen ons aan moeten passen.

De tijd met een zinken teil op twee stoelen, in de bijkeuken waar mijn vader het warm stookte, heb ik nog nét meegemaakt. Dáár willen we niet naar terug.

Maar we kunnen wel bewuster met water en energie omgaan en b.v. minder of geen vlees eten.

Een druppel op een gloeiende plaat? Misschien, maar toch ook: alle beetjes helpen.

Ik wens iedereen een prachtige (na)zomer, met of zonder vlees op de barbecue!

Graag tot ziens op de terrasochtend op 31 aug, op de muziekochtend op 15 september of later in de maand op 30 september tijdens onze ontmoetingsdag!

Ine Acda

Mieke Geraads heeft zich aangemeld als lid van Vrouwen Centraal.

Mieke, van harte welkom!

Een van onze leden heeft haar lidmaatschap opgezegd.

Komende activiteiten

Donderdag 15 september 10.00 - 12.00u. Hotel Centraal 'Luisteren naar Klassieke Muziek'

Kennismakingsbijeenkomst door Eric Kolen

Om zoveel mogelijk leden van klassieke muziek te laten genieten heeft Eric Kolen aangeboden om, voorafgaand aan de nieuwe cursus 'Luisteren naar klassieke muziek' die door hem wordt gegeven, voor alle leden van Vrouwen Centraal een muziekochtend te presenteren.

Voor de 'oudgedienden' en alle andere geïnteresseerden volgt dan in oktober een cursus van 10 donderdagochtenden.

Meer informatie hierover is in augustus toegestuurd aan alle onze leden.

Data cursusochtenden:

13 en 27 oktober - 10 en 24 november - 8 en 22 december 2022, 19 januari - 2 en 16 februari - 2 maart 2023, alle data van 10.00 tot 12.00u.

Informatie over en aanmelden voor de cursus bij Henny Wewer - pamwew@hetnet.nl

Vrijdag 30 september ONTMOETINGSDAG Partycentrum De Plattevonder Someren-Eind

Aan het begin van een nieuw seizoen hopen we op deze vrijdag, na een lange zomerstop, weer zo veel mogelijk van onze leden te kunnen spreken en ontmoeten.

We starten om 10.00u. met koffie/thee en gebak, waarna we een verrassende activiteit voor jullie hebben georganiseerd. Daarna genieten we samen van een heerlijke, uitgebreide driegangen-lunch.

De officiële uitnodiging voor de ontmoetingsdag, met daarin meer informatie, krijgen jullie begin september toegestuurd.



Deel II Cursus Kunstgeschiedenis door Jan Schippers
Donderdag 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15
december 2022 en 12 en 26 januari 2023
Hotel Centraal Someren 10.00 - 12.00u.



'Moderne kunst? Dat kan mijn kind ook.'

'Hoeveel hebben ze betaald voor die Mondriaan? Tachtig miljoen? En hij is niet eens áf!'

'Maar het is zo móói ... zo'n Rothko, daar moet ik gewoon van huilen!'

'Voorlinden, daar móet je naartoe.'

Laat u ze maar praten? Gaat u in discussie? Geeft u ze weerwoord? Vraagt u om uitleg?

Zeg gewoon: "OVER SMAAKT VALT NIET TE TWISTEN".

Is een oordeel over Moderne Kunst een kwestie van smaak? Natuurlijk niet. Je wordt niet geboren met een goede of slechte smaak. Je ontwikkelt je smaak.

Kom luisteren en kijken naar mijn cursus Kunstgeschiedenis. Ik leg uit waar die moderne kunst vandaan komt. Dat heeft alles te maken met Darwin. Jaja, met die evolutietheorie. Ik licht toe hoe onze beeldschermplaatjes vol pixels hun oorsprong vinden bij schilders als Seurat en Signac. Ik probeer te verduidelijken waarom die dure Mondriaan geen miskoop was.

U krijgt te horen waarom de abstracte kunst na de tweede wereldoorlog in Amerika plotseling zo populair werd. Ik neem u mee naar kweekvijvers zoals de Biënnale van Venezia. En, wie weet, misschien gaat u in 2024 wel zélf kijken.

Voorlopig krijgt u de kans kunst te kijken in de buurt, u een mening te vormen of Voorlinden écht moet, of kitsch ook kunst kan zijn en nog veel meer!

Ik hoop u in oktober bij de cursus te mogen verwelkomen!

Vriendelijke groet,
Jan Schippers

De kosten van de cursus zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen ongeveer € 75,00 tot € 100,00 p.p. Geïnteresseerde leden van 'Heeren van De Peel' worden ook in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan deze cursus. Aanmelden tot uiterlijk 20 september 2022 via mail: vrouwencentraal@gmail.com

Terugblik activiteiten



Donderdag 12 mei

Dagtocht per bus naar de Betuwe

Met 35 dames maakten we per bus een dagtocht naar de Betuwe.

We bezochten landgoed Mariënwaardt, het Glasmuseum in Leerdam en maakten een boottocht over De Linge. Het was een zonnige en gezellige dag!

Donderdag 19 mei

Lezing Trees van Rijsewijk 'Mijn leven is een eeuwigdurende fietstocht'

Meer dan 40 mensen, waaronder een groot aantal introducés, kwamen luisteren naar deze boeiende en indrukwekkende lezing van Trees.

We mochten een kijkje nemen in het leven van Trees. Zij heeft na veel avontuurlijke belevenissen en inspanningen, samen met de inheemse bevolking, prachtige projecten opgezet in Nepal. Projecten die geheel ten goede komen aan de plaatselijke bevolking.

Terrasochtenden

De terrasochtenden werden deze zonnige zomer weer goed bezocht.

Als vanouds kwamen we weer gezellig samen op het terras bij hotel Centraal.

Website

Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs

Luisteren naar muziek

Op donderdag 13 oktober gaat weer een muziekcursus van start.

Voorafgaand aan deze cursus wordt op donderdag 15 september van 10.30 to 12.00u. een muziekochtend verzorgd door de heer Eric Kolen voor ALLE geïnteresseerde leden.

(meer info hierover zie blad 2 van deze nieuwsbrief)

Inlichtingen en opgave voor de cursus:

Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl

Leesclub I

De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en komt 6x per jaar bijeen in Zalencentrum Centraal. Voor het komende seizoen heeft Loek als thema gekozen: 'Buitenstaander(s)'. Een mens of mensen die door de gemeenschap buiten de maatschappij worden geplaatst. Of mensen die zichzelf buiten deze maatschappij plaatsen. Onze eerste bijeenkomst is op vrijdag 9 september, 's middags om 2 uur. We bespreken dan het boek: 'Willem die Madoc maakte', geschreven door Nico Dros. De roman speelt in de Middeleeuwen en geeft ons een inzicht in zeden en gewoontes binnen de kerk, de adel en het gewone volk. Een bijzonder boeiend en vlot geschreven boek. Info Marja Siebesma, 0493 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl

Leesclub II

Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 23 september om 13.30u. het boek 'Willem die Madoc maakte' van Nico Dros. De hoofdpersoon is een vondeling, die opgroeit in een klooster. Hij wordt daarna schuldig geacht aan het vermoorden van een fanatieke monnik. Zijn leven bestaat uit vluchten. Houd je van lezen? Wij hebben nog een plaatsje vrij in onze leesclub. Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl.

Museumclub I

Op woensdag 7 september gaat onze club weer op pad. Deze keer is de bestemming Haarlem. We hebben deze bijzondere stad al meerdere keren bezocht, zijn er al in een aantal musea geweest en hebben er wandelingen gemaakt door het oude centrum, waarbij we uiteraard ook diverse hofjes bekeken. We bezoeken nu het [Museum van de Geest / Dolhuys](#). Dit museum is gevestigd in een Middeleeuws gebouw, het voormalige Pest-, Dol- en Leprooshuis. Het bood jarenlang onderdak aan 'dollen', mensen die niet in de maatschappij pasten. We gaan op ontdekkingsstocht naar het mysterie van de geest: Wat is de geest? Hoe zorg je voor de geest? Kun de geest beïnvloeden? Hoe oordeel je? Hoe nieuwsgierig



zijn wij naar de anderen? Wat is normaal? Maar we hoeven niet alleen na te denken in het kenniscentrum, we kunnen ook kijken. Het museum heeft een collectie oude medische attributen en bezit een kunstcollectie. Bovendien is er momenteel een expositie van 23 werken van Marlene Dumas. Na de lunch nemen we een kijkje in een wijk aan de overkant van het Spaarne. Dit is de wijk waar de overheid vroeger functies onderbracht die ze liever niet in het centrum hadden (gevangenis, slachthuis, vuilnisbelt, arbeiderswoningen). Sinds het begin van deze eeuw wordt de wijk gerenoveerd en worden er nieuwe bestemmingen gevonden. Met als hoogtepunt: de voormalige Koepelgevangenis! Dit gebouw was tot 6 jaar geleden nog in gebruik als gevangenis. Dankzij een burgerinitiatief is recent, na een prachtige renovatie, de bestemming totaal veranderd: bioscoop, restaurant, kantoren, woningen. De cellen zijn veranderd in kantoorruimten, omringd door een open werkvloer met bijvoorbeeld vergaderplekken. In deze wijk staat ook de enige overgebleven poort van Haarlem, de Amsterdamse poort, bekend van het optreden van Kenau Simons Hasselaar.

We vertrekken vanaf station Heeze met de trein van 9.03u.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl.

Museumclub II

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl

Kunst-Museumclub III

Ook wij starten binnenkort weer met onze activiteiten.

Op woensdag 14 september bezoeken we o.a. de designtentoonstelling 'Forever Endeavour' van Job Smeets & Studio Job in [Museum W](#) in Weert.

In 2020 is gestart met een grootschalige verbouwing van dit voormalige stadhuis, een rijksmonument.

Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl
of Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com

Zondagmiddagclub

De zondagmiddagclub is een eetclub.

We gaan iedere 3e. zondag van de maand uit eten in een van de restaurants in Someren. Waar we gaan eten horen de deelnemers via de app.

We zijn nu met 6 dames en we willen de groep uitbreiden tot maximaal 8 dames.

Info Riky Muhren 0493 491398.





CREA club

In oktober starten we o.l.v. Helma Hijink weer met onze activiteiten.

Tijdens onze eerste workshop na de zomerstop geven we onze cursisten de gelegenheid om alle werkstukken, die nog niet af zijn, alsnog af te maken.

In november organiseren we (bij voldoende belangstelling) twee workshops 'Kennismaken met aquarelleren'.

De deelnemers aan de Creaclub krijgen binnenkort meer informatie over de komende activiteiten.

Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com

**Graag tot ziens op onze
ontmoetingsdag op vrijdag 30
september a.s.!!**

