



Van de voorzitter

Dag dames,

De tijd vliegt....

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief voor onze zomerstop!

We kijken terug op een seizoen met interessante lezingen en veel mooie, gezellige en goed bezochte activiteiten van onze subclubs!

Welkome afleidingen in de turbulente tijd waarin we leven...

Zoals jullie weten is er op dit moment een vacature in ons bestuur voor de functie van voorzitter.

Bovendien zijn in februari 2026 drie van onze huidige bestuursleden aftredend.

We weten, ook uit onze contacten met andere vrouwenorganisaties in de omgeving, dat het vinden van nieuwe bestuursleden erg moeilijk is.

Er zijn zelfs verenigingen die zijn opgeheven omdat er geen of te weinig nieuwe bestuursleden te vinden waren.

Zover willen we het niet laten komen!

Als bestuur zijn we trots op onze bloeiende vereniging.

En dat willen we zo houden!

Daarom de vraag:

Wie is geïnteresseerd in de functie van voorzitter en lid van ons bestuur (of t.z.t. als bestuurslid in een andere functie?)

En ja, het is soms veel werk, maar het is ook heel fijn en inspirerend om samen te werken met enthousiaste bestuursleden en zo onze mooie vereniging verder vorm te geven en vooral: te laten blijven voortbestaan!

Aarzel niet om voor verdere informatie contact op te nemen met een van de huidige bestuursleden.

We gaan graag met jullie in gesprek!

We gaan graag met jullie in gesprek!

Mieke, Marie-Thérèse, Tonnie en Marlie



We verwelkomen weer een nieuw lid, Liesbeth Swinkels.
Liesbeth, fijn dat je lid bent geworden!
We hopen je te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Komende activiteiten

Maandag 6 mei 20.00u. Hotel Centraal
'Psychologie van de Geheimen'
Lezing door drs. Andreas Wismeyer - Docent Tilburg University

Geheimen: de psychologie van wat we niet vertellen

Verliefd zijn op je buurvrouw, faalangst hebben, seksueel misbruikt zijn, te veel drinken, verborgen homoseksuele contacten onderhouden, een verrassingsreisje plannen voor je partner.

Iedereen heeft geheimen: grote of kleine, schokkende of alledaagse. Zaken waar anderen aanstoot aan kunnen nemen houden we verborgen om afkeuring, straf, hoon of, het ergst denkbare, sociale uitsluiting te voorkomen. De bescherming die een geheim biedt, heeft echter zijn prijs. Zo kunnen geheimen leiden tot piekeren en somberheid. Wat weten we eigenlijk over geheimen? Waarom hebben we ze en voor wie? Hoe houd je iets jarenlang geheim? En klopt het dat geheimen altijd slecht voor je zijn? Al deze vragen zullen geen geheimen meer hebben na de lezing!

Dr. Andreas Wismeijer heeft psychologie gestudeerd aan Tilburg University. Na enkele jaren gewerkt te hebben aan de Vrije Universiteit van Barcelona is hij teruggegaan naar TiU en daar gepromoveerd op het onderwerp 'geheimen'. Nog steeds is Dr. Wismeijer verbonden aan TiU.

Niet-leden zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Dinsdag 21 mei 14.00u
Excursie Kasteel Asten-Heusden

Op dinsdag 21 mei om 14.00u brengen wij een bezoek aan de Kasteelruïne in Asten-Heusden.

De idyllische ruïne roept een bewogen verleden op van ontginningen, oorlogen en heksenvervolgingen. De laatste oorlog is het kasteel noodlottig geworden.

In 1944 vond er een aanslag plaats op het kasteel waarbij het gebouw tot ruïne is verworden. De burcht mag dan ten



onder gegaan zijn, de voorburcht staat er nog in haar volle glorie en is al de eeuwen dat ze bestaat, voortdurend bewoond geweest.

Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw waren het boerenbedrijven en op dit moment biedt deze voorburcht onderdak aan ongeveer vijftig mensen.

De rondleiding duurt anderhalf uur, de kosten hiervoor zijn € 5,- per persoon.

Graag opgeven vóór dinsdag 7 mei via vrouwencentraal@gmail.com. (klik op de link)

Vermeld ook of je kunt rijden vanaf de Ruchte of dat je op eigen gelegenheid naar Asten gaat.



Terrasochtenden en excursie in de zomerperiode

Jullie zijn komende zomer tijdens onze terrasochtenden weer van harte welkom op het terras van hotel Centraal! De terrasochtenden zijn op dinsdag 11 juni, donderdag 8 augustus en vrijdag 6 september vanaf 10.30u.

Woensdag 10 juli 13.30u. i.p.v. een terrasochtend: Bezoek aan ZORGPLUKTUIN 't Voortje in Mierlo.

We gaan samen op de fiets of met de auto (ook afhankelijk van het weer) naar in Mierlo.

Helmi en Willy van Heugten bieden daar dagbesteding in groepsverband aan voor volwassenen met een hulpvraag. Mensen met dementie, Parkinson, somatische klachten of mensen die eenzaam zijn, horen bij de doelgroep. Helmi en Willy bieden een passende dagbesteding, waardoor de mantelzorger wordt ontlast.

Helmi vertelt ons iets over hun werk én over de mooie tuin met kleurige bloemen aan de rand van bos en weiland, zo kenmerkend voor de boerentuinen van vroeger.

Wie wil kan daarna zelf een mooi boeket met bloemen naar keuze plukken.

Eind juni krijgen jullie nog een mail van ons met verdere details. **Daarna kun je je opgeven.**

Terugblik activiteiten



Donderdag 4 april

'Blind Vertrouwen'

Lezing door Esther Crombag

46 Leden en 4 niet-leden waren deze middag aanwezig om te luisteren naar het levensverhaal van Esther Crombag. Esther vertelde tijdens een Power Point presentatie, waarin

veel foto's te zien waren, over haar leven waarin zij op haar 11e. levensjaar van de een op de andere dag volledig blind werd. Dankzij haar doorzettingsvermogen en de hulp van haar ouders heeft zij zich kunnen ontwikkelen tot iemand die positief in het leven staat.

Na haar studie rechten Cum Laude te hebben afgerond is zij jarenlang als docent werkzaam geweest aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Maastricht.

Ook werd zij vier keer Nederlands Kampioen op de tandem. Een indrukwekkende lezing van een bijzonder iemand!

Dinsdag 23 april

Bezoek Vrouwengevangenis Evertsoord

Op dinsdag 23 april hebben wij met 30 dames een bezoek gebracht aan het Bajescafé van de vrouwengevangenis in Evertsoord.

Bij aankomst in het café werd de groep in tweeën gedeeld. Een groep begon aan de koffie/thee met Limburgse vlaai en de andere groep begon aan een rondleiding.

De rondleidingen werden gegeven door 'bajesklienten'. Verteld werd over het wel en wee in de vrouwengevangenis en we werden rondgeleid door de expositieruimte in de kapel, waarin ook het café zich bevindt.

De dames verblijven in een 1 of 2 persoons cel met (stapel)bed, toilet, een bureautje, een koelkastje en magnetron. Een t.v. is te huur voor € 3,00 per week.

De cellen zijn erg klein. Gelukkig staan de deuren overdag open en bij het slapen gaan om 21.30u gaan deze op slot. Als je in deze gevangenis verblijft, kun je bij goed gedrag overdag werkzaamheden verrichten zoals b.v. pakketjes maken in de winkel, werken in de wasserij of, als je geluk hebt, werken in het café.

De verdiensten zijn 1 à 2 euro per uur. Moeders met kind verblijven op een aparte afdeling, maar als een kind 4 jaar oud en leerplichtig is, gaat het naar familie of een pleeggezin.

Ook is het mogelijk om 2 of 3 keer per week 45 minuten te sporten, gratis een studie te volgen tot en met niveau 3 en kun je 1 keer per week naar de bibliotheek.

Er is plaats voor 230 gevangenen, momenteel verblijven er ruim 200 dames.

De dames konden zeer interessant vertellen en maakten daarmee van ons bezoek een indrukwekkende activiteit.



Leesclub 1

Onze leesclub komt dit seizoen nog 1 keer bij elkaar, vermoedelijk in juni, maar de juiste datum is nog niet bekend. We bespreken het boek 'De Gelukkigen' geschreven door Kristine Bilkau.

Hoofdpersonen in deze roman zijn Isabell (celliste) en haar echtgenoot Georg (redacteur bij een krant). Zij wonen, samen met hun peuter, in een mooie buurt van een grote stad en hebben alles wat hun hart begeert. Dan raken beiden, door bezuinigingen bij hun werkgevers, hun baan kwijt en begint een periode van zorg en angst om verlies van hun welvaart. Iets dat zij met veel generatiegenoten delen. Het boek is niet alleen een sociale roman, maar gaat ook over de vraag "Wat is van werkelijk belang in het leven?"

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl

Leesclub 2

We hebben onze reeks van boekbesprekingen op 5 april afgesloten in de tuinkamer bij Elly Van der Weerden. Het was een gezellig samenzijn met cake, een hapje en een drankje. Tevens bespraken we het boek 'Moordenaars van Jan de Witt'.

Afgelopen seizoen hebben we gebruik gemaakt van de leeskring. We krijgen nu de door ons uitgezochte boeken om de 6 weken van de bibliotheek en hoeven nu zelf geen boeken meer te kopen, wat erg prettig is.

Loek Plas werd bedankt voor zijn wijze lessen. We hopen in september weer te beginnen.

Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl.

Museumclub 1

Op dinsdag 7 mei gaat onze museumclub naar Den Bosch voor een dagje Jeroen Bosch. We beginnen de dag uiteraard met koffie en een Bossche Bol en maken daarna met een fluisterboot de speciale Jeroen Bosch vaartocht over de Binnendieze. Onderweg zien we o.a. in het Hellegat, lichtbeelden van figuren die voorkomen op de schilderijen van Jeroen Bosch. Na anderhalf uur varen en een lunch bekijken we reproducties van alle werken van de schilder in het Jheronimus Bosch Art Centre en als er nog tijd is bezoeken we ook nog het woonhuis van de familie Bosch aan de Markt. We vertrekken vanuit Heeze met de trein van 9.33u.

Op 2 juli hebben we ons laatste uitje voor de zomervakantie. We bezoeken het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Hier bekijken we de Ere-galerij van de Nederlandse Fotografie. Met 99 foto's wordt het verhaal verteld van de ontwikkeling van de fotografie in Nederland van 1842 tot heden.

De foto's zijn volgen het museum van iconische waarde door hun maatschappelijke en artistieke betekenis.

Na een lunch in Hotel New York, het voormalig hoofdkantoor van de Holland-Amerikalijn, maken we een wandeling op de Kop van Zuid en bezoeken o.a. de plaats waarvandaan in de Tweede Wereldoorlog de Joden werden afgevoerd. Een bijzonder indrukwekkend monument.

Deze dag vertrekken we vanuit Heeze met de trein van 9.03u. Info Marja Siebesma, 0493 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl.



Museumclub 2

Woensdag 8 mei reizen we af naar Paleis het Loo, gelegen aan de rand van Apeldoorn. In dit origineel 17e-eeuws paleis van het Huis van Oranje, kunnen we zien hoe de bewoners leefden en werkten. De tentoonstelling 'De Oranjes', van Willem tot Amalia, wordt gestart met een film over de geschiedenis van ons koningshuis. Daarna maken we een rondgang door het paleis met een audiotour. In de tentoonstelling 'Bloom' staan 17e-eeuwse bloemstillevens, gemaakt door stylisten van nu, centraal. De bloemstukken worden ter plekke gemaakt in de kelder onder het paleis waar we ook een kijkje mogen nemen.

We gaan lunchen in stijl op het paleis. In de voormalige paardenstal van stadhouder Willem III en de voormalige bioscoop van koningin Wilhelmina is een stijlvol restaurant verwezenlijkt.

Na de lunch maken we nog een wandeling door de Hollands classicistische tuin met Franse invloeden (d.w.z. een vakverdeling afgezet met Japanse hulsthagen). In navolging van de renaissance-tuinen van het kasteel van Versailles is deze paleistuin aangelegd. De ene kant van de tuin is het spiegelbeeld van de andere. Er zijn meerdere fontein met namen die verwijzen naar figuren uit de Romeinse en Griekse mythologie (zoals de Venus- en de Herculesfontein). We sluiten de dag af met een lekker drankje!!!

Hartelijke groet, namens museumclub 2.

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl



Museumclub 3

Woensdag 24 april bezochten we het van Abbe Museum in Eindhoven.

Voor de meesten van ons een verrassende en hernieuwde kennismaking met dit museum.

We reisden met de bus naar Eindhoven, dronken gezellig samen koffie in het Museumcafé en kregen daarna een interessante en boeiende rondleiding door de tentoonstelling '[Dwarsverbanden](#)', een multizintuiglijke collectiepresentatie. Met als thema: ervaar kunst door te horen, ruiken, voelen en zien.

We sloten de dag af met een lekkere lunch.

Vrijdag 24 mei gaan we voor het laatste uitje van dit seizoen naar Valkenburg.

In het voorjaar van 2024 zijn in Valkenburg aan de Geul de 'Alledaagse Mensen' op bezoek. Een unieke kunstinstallatie die een brug slaat tussen het alledaagse leven en de kunstwereld.

De 'Alltagsmensen', of alledaagse mensen, zijn levensgrote betonnen beelden van mensen in alledaagse situaties, gemaakt door de Duitse kunstenaars Christel en Laura Lechner. Deze beelden stralen warmte, humor en herkenning uit, waardoor ze een glimlach op het gezicht van voorbijgangers toveren.

Na de lunch krijgen we nog een korte rondleiding in de prachtige kapel van Kasteel Sint Gerlach in Houthem. De kapel van Sint Gerlach heeft een puntgaaf Barok interieur en is het enige kerkje in Nederland dat zo volledig met fresco's is beschilderd.

Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie 0493 440057, marlielossie@gmail.com



Museumclub 4

Tijdens het overleg met de coördinatoren van onze museumclub hebben we besloten, om ons laatste museumbezoek voor de zomervakantie op 8 mei, in het Rijksmuseum in Amsterdam de Frans Hals tentoonstelling te bezoeken.

We zullen die dag na de lunch opgehaald worden door een gids voor de rondleiding 'Het beste van het Rijksmuseum'. Na een kopje koffie bezoeken we, met gebruikmaking van een audio tour, de expositie van Frans Hals.

We hadden dit graag samen met een gids willen doen, maar helaas waren deze rondleidingen al vliegensvlug volgeboekt.

We kijken uit naar 8 mei en wensen iedereen alvast een fijne vakantie.

Info: Will Annink 0493 495024 willannink@hotmail.com

Marianne Geerts 0493 696907 m.geerts1@icloud.com

Willy Grondhuis 0493 696858 willygrondhuis@gmail.com

José Trienekens 06 44455010 josetrienekens@hotmail.com

Zondagclub

De zondagclub is een eetclub.

We gaan iedere 3e. zondag van de maand uit eten in een van de restaurants in Someren.

Waar we gaan eten horen de deelnemers via de app.

Onze groep bestaat uit 7 dames en we willen deze groep niet verder uitbreiden.

Zijn er nog dames die interesse hebben om een nieuwe groep op te richten? Meld dit dan aan het bestuur.

Info Riky Muhren 0493 491398.

CREA club

Door omstandigheden konden onze laatste twee workshops voor de zomervakantie niet doorgaan. We beginnen weer met onze activiteiten in september of oktober.

Info Marlie Lossie, 06 14105132 of marlielossie@gmail.com



**Het bestuur van Vrouwen Centraal,
Mieke, Marie-Thérèse, Tonnie en Marlie,
wenst jullie een zonnige en
onbezorgde zomer toe!
Tot ziens op onze terrasochtenden,
ons tuintje of op onze
Ontmoetingsdag op vrijdag 27!!**